

COLOFON



noordvaarder

Officieel orgaan van "Abel Tasman", Vereniging van Oud-Leerlingen van de Zeevaartscholen van Delfzijl en Groningen
Opgericht: 18 november 1961
Ingeschreven bij K.v.K. Veendam onder nummer 37890
Postadres: Ver. Abel Tasman, Postbus 160, 9930 AD Delfzijl
www.abeltasmanweb.nl
secretariaat@abeltasmanweb.nl

Bestuur

E.J. Hoekstra (voorzitter)
R. van Doorn (vice-voorzitter)
M.T. de Vries (1e secretaris)
S. Hassing (2e secretaris)
G.W. Zomerdijk (1e penningmeester)
D. Kruidhof (2e penningmeester)
H.J. de Vries (lid/ledenadmin.)
E-mail: henkjdevries@ziggo.nl
A.H. Lammers (lid)
H.J. Harink (lid)

Contributie (per jaar)

€ 27,50 voor leden in Nederland
€ 37,50 voor leden buiten Nederland
€ 1,50 voor het verzenden van contributienota's
Automatische incasso zonder extra kosten.

Bankrelaties

Contributies: NL82INGB0001726793
Zakelijk: NL31ABNA0571837409
Reünies: NL58ABNA0571541364 t.n.v.
Reunie Abel Tasman

Redactie

J. Edert-Urich, W.B. Grund, S.A. Has, S. Hassing,
M. van Helvoirt, W. Krispijn, H.C. de Man, B. Martinus,
J.C. Ulrich, H. Zuur.

Redactieadres

Ver. Abel Tasman
Postbus 160, 9930 AD Delfzijl
E-mail: secretariaat@abeltasmanweb.nl

ISSN

1566-0087

Eindredactie

Arno Dirkzwager

Realisatie

Yellow & Finch Publishers
Pres. Rooseveltlaan 739, 4383 NG Vlissingen
Tel.: 0118-473 398, Fax: 0118-461 150
E-mail: info@ynfpublishers.com
www.ynfpublishers.com

Overname van één of meerdere artikelen uit dit blad slechts na schriftelijke toestemming van de redactie.

Van de voorzitter

Op het moment dat u dit leest is onze 2019 zomer reünie reeds weer verleden tijd.

Het programma moest op het laatste moment worden aangepast omdat een min of meer toegezegde vaartocht, door de eigenaar werd afgelast. Dit jaar waren we in Schiedam te gast met daarna een bezichtiging van de Maeslantkering, de stormvloedafsluiting in de Nieuwe Waterweg. Ditmaal was het een iets verdere reis voor de noordelingen en voor sommigen in Rotterdam was het bijna een thuiswedstrijd.

Om u sneller en efficiënter te bereiken, hebben we de uitnodigingen verstuurd via email. Bij een (nog) onbekend email adres, ging het nog per traditionele post. Ook op het openbare gedeelte van onze website stond de uitnodiging met aanmeldformulier.

Het openbare gedeelte van de website zal in de toekomst gebruikt worden voor aankondigen bestuur, vergaderingen en reünies, en automatische incasso opdrachten.

Weet dat de notulen etcetera alleen toegankelijk zijn door middel van inloggen op het besloten gedeelte van de website. Dus regelmatig bezoeken van de website bezoeken is erg belangrijk!

De automatische incasso van contributie heeft plaatsgevonden in mei. Van de ruim 300 incasso's kregen we slechts drie foutmeldingen – een erg goed resultaat!

De leden die nog geen incasso opdracht afgegeven hebben, kregen hun nota via de email met tevens een verzoek tot toestemming automatische incasso (doe dit, het scheelt ons veel werk, tijd en kosten).

Van een aantal leden bleek het opgegeven email adres niet meer juist te zijn. Dit geeft onnodig extra werk voor onze ledenadministratie onder andere door het alsnog moeten opsturen van een brief met de nota en een incassoverzoek.

Eind deze maand juni, moeten nog ongeveer 40 leden zonder emailadres de nota ontvangen. Nogmaals een dringend verzoek aan u om uw emailadres op te geven en toestemming te geven voor automatische incasso. Ook kunt u via de website de juiste gegevens doorgeven. Onder het Verenigingsnieuws in deze uitgave zult u weer een aangepaste lijst vinden van leden waarvan wij nog niet het juiste emailadres hebben.

Vervolg verenigingsnieuws zie pag 53



Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs

De Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs, opgericht 8 maart 1993, is de verantwoordelijk uitgever van dit in vijf edities met een totale oplage van 2.540 exemplaren en vier maal per jaar verschijnend verenigingsblad.

De edities zijn:

- Ankerpark (Den Helder), 24e jaargang
- Navigare (Amsterdam), 70e jaargang
- Noordvaarder (Delfzijl/Groningen), 26e jaargang
- De Spreekbuis (Rotterdam), 39e jaargang
- De Trompetter (Brielle), 38e jaargang

Secretariaat: Essenlaan 21, 3442 JE Woerden – E-mail: xenos1929@outlook.com

VERENIGINGSNIEUWS

Vervolg verenigingsnieuws van pag 3.



Dit jaar vond de jaarlijkse 4 mei herdenking plaats voor de oude zeevaartschool.

Ondanks de voorjaarsvakantie en daarbij nog het feit dat 4 mei op een zaterdag viel, waren er toch ongeveer 30 belangstellenden aanwezig. De krans van onze vereniging werd gelegd door ons erelid Hans van Dijck en kapitein Hendrik van der Laan. Ook waren twee

studenten van Noorderpoort, Jennifer en Melanie, aanwezig om te vertellen over het belang van de koopvaardij in de 2e Wereldoorlog. Zelf mocht ik op uitnodiging van de Noorderpoort, eind april enige gastlessen geven over hetzelfde onderwerp. Vooral de ontberingen van de bemanning gedurende 40-45 werd hierin besproken. De pastor van het zeemanshuis in de Eemshaven had mij een gedicht van Toon Hermans aangereikt welke ik mocht voordragen.

ZEE.

Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker,
dat ze weet wat ik bedoel.

Ik wil alleen zijn met de golven,
'k wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luist'ren naar mijn adem,
ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luist'ren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan.

In april bezocht ik met Henk de Vries de VOMO vergadering in Woerden. De VOMO (Verenigingsbladen Oud-studenten Maritiem Onderwijs) verzorgt onder andere de invulling en het drukken van ons verenigingsblad de Noordvaarder, net als de bladen van de andere oud-leerlingen verenigingen. Helaas overtreffen de uitgaven de inkomsten. Het aantal leden neemt terug en de kosten voor dit mooie en glossy tijdschrift gaan gestaag omhoog. Kortom, om kostendekkend te worden zijn we gedwongen de contributie te verhogen. Niets doen is helaas geen optie (meer). Dit onderwerp zal ook ter tafel komen in onze najaars vergadering in november.

Met vriendelijke groet,
Bert Hoekstra

Dringende oproep

Om sneller en beter met u te kunnen communiceren zijn wij druk bezig geweest om de emailadressen van iedereen te verkrijgen. Dit is gelukkig bijna helemaal gelukt. Dus ook dank voor uw medewerking hierin. Helaas hebben wij nog niet alle emailadressen, hieronder staan de lidcodes van degene waarvan wij het emailadres nog niet in ons bezit hebben. Staat u op de onderstaande lijst, wilt u dan een bericht sturen met uw emailadres aan secretariaat@abeltasmaanweb.nl, zodat we deze kunnen invoeren in het ledenbestand. Zodra wij uw email adres in ons bezit hebben en verwerkt zal u van onze webmaster een email ontvangen met de inloginstructies voor het besloten deel van onze website.

Uw lidmaatschapsnummer staat onder andere op de adreswikkelt van de toegestuurde Noordvaarder. Voor het inloggen heeft u het emailadres en uw lidmaatschapsnummer nodig.

Bijvoorbaat hartelijk dank!

Lidcodes ontbrekende emailadressen

110	601	901	1164	1353	1447	1538	1677
213	604	909	1176	1379	1449	1542	1703
269	673	910	1209	1385	1460	1557	1713
364	701	920	1239	1389	1467	1566	1745
380	731	940	1244	1393	1494	1567	1762
403	746	942	1250	1401	1503	1576	1785
441	772	972	1264	1403	1509	1600	1798
444	773	983	1271	1413	1516	1604	1799
510	823	1005	1292	1418	1518	1609	1800
523	867	1033	1297	1429	1521	1622	8000
546	871	1096	1327	1441	1527	1654	9006
583	872	1145	1335	1445	1529	1655	



Even voorstellen



Als nieuw lid van het bestuur van de oud-leerlingen vereniging Abel Tasman zal ik mij even aan u voorstellen. Mijn naam is Bert Lammers, ik ben geboren in 1965 in het dorp Schuinesloot (Overijssel). Mijn ouders hadden een melkveehouderij en zoals

veelal gewoonlijk in die tijd, zat op vakantie gaan er niet in. Echter mijn ouders hadden hier een perfecte oplossing voor gevonden. Na het behalen van mijn zwemdiploma (wat een voorwaarde was) mocht ik als tiener in de zomervakantie voor een aantal weken mee varen en werken op het binnenvaartschip de In-Spe van mijn oom.

Bij het zien van al die 'enorm grote' zeeschepen in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen werd mijn interesse voor de zeevaart geboren. Dus zo belandde een boerenjongen 'uut Schunesloot' op zee.

Voor het behalen van mijn stuurman diploma heb ik van 1983 tot 1987 de opleiding HTS Navigatie gevolgd op Abel Tasman in Delfzijl. Mijn stage voor die opleiding heb ik gedaan bij zware lading rederij Kahn Scheepvaart. Een hele belevenis voor een jongen zo groen als gras van het platteland. Ik moest in mijn uppie vanuit het ijskoude Nederland (Elfstedentocht 1986) naar het tropische Singapore vliegen alwaar ik aan boord van de Stella Nova stapte. Vandaar uit zo ongeveer de halve wereld rondgevaren om te eindigen in Rotterdam waarmee mijn half jaar stage erop zat.

Helaas lagen de banen niet voor het opscheppen in 1987, dus heb ik toen maar besloten om de zogenaamde Plus-cursus te gaan volgen. Hiervoor ben ik begin 1988 geslaagd.

Hierna kreeg ik vrij snel een aanbod van Spliethoff om voor hen te gaan werken. Bij deze rederij heb ik ongeveer negen jaar gevaren in de rangen 3e stuurman, motorman (vaartijd voor het halen van het A-diploma), 2e stuurman, SGO en MO1. Het geïntegreerd varen beviel mij niet echt, dus in overleg met kantoor heb ik het stuurmandeel laten vallen en ben ik verder gegaan als HWTK.

Inmiddels had ik mijn vrouw Roelie leren kennen en in 1997 besloten we dat 3-4 maanden varen voor ons toch te lang was, en ben ik overgestapt naar de offshore waar de vaar/verlof periodes wat gunstiger waren. Via Seateam, Seamar, Fugro, Noordhoek en een uitstapje naar de bagger (Deme) ben ik uiteindelijk bij Vroon Offshore in Den Helder beland. Hier vaar ik nu alweer een aantal jaren met plezier, waarvan het laatste anderhalf jaar op het WOW schip de VOS Start. Ik ben mijn geboorteplaats Schuinesloot trouw gebleven en woon daar samen met mijn vrouw Roelie en onze kinderen Tristan (19) en Marit (17) op wie ik supertrots ben.

Eind vorig jaar werd mijn vrouw gebeld door onze voorzitter Bert Hoekstra met de vraag of ik ook in het bestuur van de oud-leerlingen vereniging wilde gaan zitten. Degene onder u die Bert goed kennen weten dat hij zich niet maar zo laat afschepen. Dus na een redelijk lang telefoongesprek had hij mijn vrouw overtuigd om mij over te halen voor een bestuursfunctie. Toen ik door haar hierover werd ingelicht had ik nog wel enige twijfels. Echter, na een aantal dagen hierover na te hebben gedacht, heb ik besloten om mij beschikbaar te stellen als bestuurslid. Het is een mooie uitdaging om mijn wat stoffige deelname aan de vereniging weer wat op te poetsen. Ik hoop u dan ook tijdens een van onze toekomstige jaarvergaderingen of zomertreffen te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Bert Lammers

